



Met diepe droefheid nemen wij afscheid van

Paula Calluy

Weduwe van Jan Leysens
Levensgezellin van Fons Van Tongerloo (†)

Geboren te Rumst op 20 februari 1927 en zachtjes ingeslapen
te Kontich WZC De Hazelaar op 28 juli 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Paula op **woensdag 4 augustus 2021 om 10 uur** in
de Sint-Martinuskerk, Gemeenteplein te Kontich.

Samenkomst aan voornoemde kerk.

Na de kerkdienst zal haar as worden uitgestrooid
op de strooiweide van de begraafplaats van Kontich.

Mogelijkheid tot groeten in het rouwcentrum Gielis-Veremans,
Antwerpsesteenweg 80 te Kontich, t.e.m. maandag 2/08/2021,
na telefonische afspraak (03.457.11.58)

Correspondentieadres Fam. Leysens:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans
Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich

online condoleren: www.gielis-veremans.be

Dit melden u:

Rony en Myriam Leysens - Van den Audenaeren
Inge en Rikke Leysens - Van Reeth

haar kinderen

Kris en Petra Leysens - Ielegems
Floris
Jolijn
Annelie De Roo (†)
Jesse De Roo
Senne De Roo
Catho De Roo en Ignas Verlinden

haar klein- en achterkleinkinderen

De broers, schoonzus, neven en nichten

De families Calluy, Leysens, De Bouter, Van Camp en De Roo

*Met onze bijzondere dank aan het verplegend
en verzorgend personeel van WZC De Hazelaar.*