

Stil, in warm vertrouwen  
dit leven losgelaten

# Monique Aerts

Beerse, 24.06.1949 - Kontich, 25.03.2021

In huiselijke familiekring  
werd sereen afscheid genomen.

Mama en Oma van:

Arnout Schoofs en Els van Nunen,  
Wijnand en Rune

Reinart Schoofs en Irmgard Van den Bergh,  
Ruben, Jacob, Lucas en Madeleine

Hanne Schoofs en Asia Walczak

Delen in dit verdriet:

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven, nichten en haar vriendinnen

Omwille van de coronamaatregelen zal het afscheid  
plaatsvinden in beperkte kring op zaterdag 3 april 2021.

*U kan de plechtigheid volgen via livestream.*  
<https://pontes-wilrijk.livestream.fdesigner.eu/login>  
*Stream Code: MONIQUEAER25032021*

Mogelijkheid om haar een laatste groet te brengen  
in het Rouwcentrum Gielis-Veremans,  
Antwerpsesteenweg 80 te Kontich t.e.m. 01.04.2021,  
na telefonische afspraak (03.457.11.58)

Correspondentieadres:  
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans,  
Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich

*Met onze bijzondere dank aan  
Dr. Schrijvers, Dr. Dieleman en Dr. Wijnen.*



Geduld... moet men hebben  
tegenover het onopgeloste van het hart  
en proberen de vragen zelf lief te hebben  
als afgesloten kamers of als boeken  
die in een vreemde taal geschreven zijn.

Het komt erop aan alles te leven  
wanneer men de vragen leert  
leeft men misschien  
langzamerhand zonder het te merken  
op een mooie dag midden in het antwoord.

In licht verbonden,

Monique